

Bästa vänner,

Mitt varmaste tack till alla som på något sätt stödjer Hoppets stjärnas verksamhet. Er hjälp är otroligt värdefull! Tack vare er får flera hundra barn och unga en möjlighet att gå i skolan och förändra sina framtidsutsikter till det bättre. Tack vare er kan ännu flera barn vara mätta i magen när de lägger sig på kvällen. När konsekvenserna av Covid-19 började sjunka in kändes det väldigt tråkigt och ledsamt att behöva ställa in insamlingen av de traditionella morsdagspaketen. Jag misstänker att både ni som skickat och familjerna som brukat motta paketen saknade detta i år. Glädjande kan jag nu istället meddela att alla familjer fått köpkort att handla mat för!

Här på Hoppets stjärna hoppas vi att vardagen ska börja återgå till det "normala". På grund av Covid-19 har vi inte kunnat skicka iväg några varudonationer sedan början av mars, så nu i sommar blir det istället aktuellt med flera transporter. Tveka inte att kontakta oss när du städar ur dina garderober eller sommarstugan och har saker du vill donera till välgörenhet. Vi tar tacksamt emot allt som används och behövs i ett hushåll, så länge sakerna är hela och rena.

Här i Finland har sommarlovet bara börjat men redan går mina tankar till skolstarten. Jag tänker förstås på insamlingen **Ryggsäcken**. Hoppets stjärna kommer nu för sjätte året i rad att samla ihop ryggsäckar som skickats till östra Lettland och Litauen där många familjer kämpar för att få vardagen att fungera. Pengarna räcker knappt till mat, så skolmaterial har man sällan råd med. I special- och internatskolorna finns barn som kommer från svåra familjeförhållanden. De kan inte räkna med stöd eller hjälp hemifrån – skolan är deras hem. För alla dessa är en ryggsäck fylld med skolsaker till stor nytta och glädje. Drivkraften för många föräldrar är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen Ryggsäcken är ett led i att stöda barnens skolgång. Tillsammans skapar vi förändring – ett litet steg åt gången.

Du kan delta i insamlingen genom att **skänka en hel och ren ryggsäck** fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger. **Lämna in ryggsäcken** vid någon av våra insamlingsplatser **senast 26.8.2020**. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Penningmedlen används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med "Ryggsäcken" och betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev) eller via Mobile Pay 60594.

Ett informationsbrev om våra projekt bifogas till detta månadsbrev. Covid-19 påverkar alla mer eller mindre och situationen är liknande runt om i världen. Inom våra projekt har våra samarbetspartners fått tänka om, prioritera och ändra arbetssätt. Det är dessa fantastiska människor - Velki, Olga, Myrtha, David och Yanga - som ser till att hjälpen ni ger kommer hela vägen fram till de behövande.

Jag önskar dig en fin och avkopplande sommar.

Ta hand om dig och tack för din hjälp!

Terese Hoxell