

**Bästa vänner,**

Under tre års tid har vi följt med Julijas och hennes barns liv. Vi träffade Julija första gången i maj 2016, då Hoppets stjärna delade ut morsdagspaket till familjer i Zarasai-området, i Litauen. Då vi delar ut morsdags- och även julpaket sker det via besök i familjernas hem – det är det bästa sättet att lära känna familjerna och förstå deras situation. Så även den gången. Julija och barnen bor långt ute på landsbygden, möjligheterna att ta sig in till staden är begränsade. Huset är en kvarleva från sovjettiden och saknar rinnande vatten. Allt vatten bärs in från en brunn på gården. Då vi träffade Julija var yngsta barnet 6 veckor gammalt, de fyra övriga barnen alla under skolåldern. Den äldsta stod i beråd att börja förskolan. I maj 2016 var situationen i familjen krisartad. Julija led sannolikt av en (odiagnosticerad) förlossningspsykos och var oförmögen att ta hand om sin baby och de andra småbarnen. Hon var deprimerad och övergiven; pappan till barnen har alkoholproblem och är inget stöd för sin familj. Den kaotiska situationen krävde omedelbara åtgärder. Vi började med att städa bostaden och byta blöja på babyn... Julija och barnen fick nödhjälp det veckoslutet (som möjliggjordes tack vare penningmedel som donerats till Barnhjälpfonden), myndigheter kontaktades och familjen togs med i Familjecentrets verksamhet. Julijas och barnens nöd hade gått samhället förbi. Det är svårt att förstå ur ett finländskt perspektiv.

Julija och barnen har fortsatt komma regelbundet till Familjecentret. Socialarbetarna gör hembesök och stöder Julija i hennes mammaroll. Julijas familj får mathjälp och hjälpsändningsmaterial. Det viktigaste är dock att hon har en trygghet och ett stöd bland personalen, men också bland de andra mammorna vid Familjecentret. Det är viktigt att Julijas barn får stöd i sin skolgång. Julija vill så gärna att barnen ska få det bättre än hon själv haft det, hon inser att utbildning är lösningen, men hon är inte själv kapabel till att hjälpa och stötta barnen i deras skolarbete. Här kommer Familjecentret med i bilden. Personal och även andra föräldrar på Familjecentret ger läxhjälp till barnen och samarbetet mellan Familjecentret och skolan fungerar bra.

Då Hoppets stjärna delar ut ryggsäckar i höst kommer Julijas fyra skolbarn och hundratals andra skolbarn att stå med tindrande ögon och vänta. Leveransen med ryggsäckar från Finland betyder oerhört mycket för så många. Ryggsäckarna har inte endast betydelse för barnen, utan också för alla de föräldrar som känner sig otillräckliga, som känner att de inte orkar, som inte vet hur de ska klara nästa hyra, som oroar sig för att skolstarten innebär stora utgifter.

Ännu under augusti kan du delta i insamlingen Ryggsäcken. Du kan skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom t.ex. blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, sax, häften. **Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8.2019.**

***Hoppets stjärna tar med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen Ryggsäcken.*** Penningmedlen används för transporter och för inköp av skolmaterial. Vi strävar till att innehållet i ryggsäckarna ska vara så lika som möjligt och gör därför inköp av skolmaterial. Du kan betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev).

*Ett varmt tack för din värdefulla hjälp!*

*Karolina Wägar*